

R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht

Ludgerus Magazine

18 Februari 2014

Sans Franciscus





Paus Franciscus

Jorge Mario Bergoglio, de Jezuiet uit Argentinië, maakt sinds zijn aantreden als paus in maart 2013 de tongen los. Zijn nederigheid, bekommernis om de armen en zijn inzet voor dialoog met andersdenkenden dwingen respect af en geven menige katholiek weer goede hoop. De bladen staan nu al 1 jaar vol met grotere en kleinere wapenfeiten van Franciscus. Of het nu gaat om zijn verleden als disco-uitsmijter, zijn R4-tje als vervoermiddel, zijn 'schoonmaak' onder de Curie, zijn bezoek aan immigranteneiland Lampedusa, de voetwassing van vrouwen, gedetineerden en moslims op Witte Donderdag of zijn versoberde huisvesting, steeds weer weet hij de voorpagina's te halen. Nu het tijdschrift Times hem heeft uitgeroepen tot 'Person of the Year 2013', nu kan Ludgerus Magazine natuurlijk niet achterblijven. De redactie nodigde een groot aantal parochianen uit hun gedachten over paus Franciscus te laten gaan: wat doet hij volgens hen goed of juist niet, wat zijn hun verwachtingen bij hem? Het resultaat treft u aan in dit themanummer. De redactie hoopt dat u er veel inspiratie uit mag putten en wenst u veel leesplezier.



Colofon

Het Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.

Interim Hoofd- en eindredactie: Armand Heijnen

Redactie: Nol van Beek, Armand Heijnen

Traffic: Nol van Beek

Vormgeving: Marijke Herber

Druk: Van Horsen OJ Service BV

Oplage: 4000

Contactadres:

Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie

Advertenties:

Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal secretariaat

© Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is mogelijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie en met bronvermelding.

Het parochiebestuur

Mgr. H.W. Woorts (voorzitter)

Laurens Baas (vicevoorzitter)

Vacature (secretaris)

Kiky Kanawi (penningmeester)

Jan van Kuik (gebouwen)

Robert Stok (personeelszaken)

Joop Schwartz (lid)

Vacature

Het secretariaat

Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie

Nol van Beek

Boerhaaveplein 199,

3552 CT Utrecht.

030 – 244 13 19

secretariaat@sintludgerus.nl

www.sintludgerus.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag

9 – 16 uur

Waarnemend pastoor

Mgr. H.W. Woorts, bereikbaar via centraal secretariaat

Priesterassistenten:

Oscar Swijnenberg en Rigo Loozekoot

Pastoraal werker:

Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl, tevens bereikbaar op 030 – 2963078.

B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal secretariaat 030 – 244 13 19

Voor **noodgevallen** kunt u ook contact leggen via uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer (zie de pagina van uw eigen locatie).

Mededelingen, berichten, copy of andere bijdragen voor Ludgerus Magazine zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo'n 150 woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19. De volgende nummers van Ludgerus Magazine verschijnen op: 8 april en 27 mei 2014.

Beste parochianen,

Een nieuwe betekenis van Vasten?

Vasten is 'niet eten' en hoort als zodanig bij alle grote godsdiensten. In de Bijbel wordt verscheidene malen gesproken over vasten. In de periode van de Babylonische ballingschap is Nehemia een joodse ambtenaar aan het hof van de koning van Babel. Als hij hoort over de moeilijke situatie van zijn volk dat naar Jeruzalem en Judea is teruggekeerd, vraagt hij toestemming voor een bezoek aan zijn landgenoten. In Jeruzalem aanhoort Jeremia de verhalen van de rampspoed. Dan wordt verteld dat hij ging zitten rouwen en dat hij dagenlang vastte en bad (Nehemia 1:4).

Het joodse meisje Esther dat met de koning van Babel is getrouwd hoort dat een pogrom dreigt voor haar eigen, joodse volk. Door haar familielid aangemoedigd pleit ze bij de koning voor haar volk en ze roept haar landgenoten op tot een driedaagse vasten. (Ester 4:16—5:1). Met vasten wordt het gebed onderstreept en versterkt.

Als jood kent ook Jezus de gewoontes van het vasten. Blijkbaar praktiseerde Hij niet de strenge gewoontes van de farizeese beweging noch die van Johannes de dooper, die door velen als Zijn geestverwant wordt gezien. Hun leerlingen vragen aan de leerlingen van Jezus waarom zij niet vasten. Het antwoord van Jezus is duidelijk: de bruiloftsgasten kunnen niet vasten als de bruidegom bij hen is. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan zullen ze vasten. (Marcus 2:18-20) Met Hemelvaart begint voor de leerlingen van Jezus het wachten op de wederkomst van de Heer, bruidegom van de kerk.

Uit teksten uit de jonge kerk weten wij dat de veertig dagen voor Pasen zich spoedig ontwikkelden tot een vastentijd. Het is bij uitstek de tijd waarin de gelovige zich verbindt met Christus die veertig dagen vastend en biddend in de woestijn heeft geleefd. Christus heeft in de eenzaamheid de verleidingen van de tegenspeler van God (satan) weerstaan (Lucas 4:1-13, Mattheus 4:1-11).

De betekenis van vasten is verduisterd en daarom is de praktijk grotendeels verdwenen. Vraag is of vasten bij ons niet opnieuw betekenis kan krijgen. We leven, zeker in het Westen, in een wereld als een supermarkt. We kunnen alles krijgen wat ons hartje begeert. Zo lijkt het tenminste. Wij weten ook dat dit systeem voor mensen elders op aarde armoede betekent. Het is oorzaak van allerlei geweld dat doorwerkt tot onze straten. Durven wij ons, gelovige christenen, met deze grote kwesties te verbinden? Durven we na te denken over wat we in ons leven voor gewoon en vanzelfsprekend houden? We zouden kunnen besluiten een pas op de plaats te maken en dingen niet of minder of anders te gaan gebruiken – d.i. vasten. Dat zou kunnen gebeuren uit solidariteit met de mensen op aarde die het meest noodzakelijke ontbreekt: geen werk, geen onderdak, geen eten en geen toekomst voor hun kinderen of voor zichzelf. Misschien ontdekken we de richting naar een nieuwe samenleving "waar liefde en trouw elkaar ontmoeten en vrede en heil elkaar omhelzen"(psalm 85).

Ik wens ons allen een gezegende veertigdagentijd.



Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker

Dag en nacht
bereikbaar voor
directe hulp na overlijden
(030) 262 2244

PCB

UITVAARTZORG

Donaudreef 25 · 3561 EL Utrecht

pcbuitvaartzorg.nl



ANBI nr. 813846481



Sint Thomas
Stichting

Katholiek onderwijs in India is
mogelijk door uw hulp.
Wilt u ons helpen?

www.sintthomas.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862

ABN-AMRO: 47.76.87.334, t.n.v.

St. Thomas Stichting te Utrecht



LAURENS BAAS MEDICOACHING

MANAGEMENT IN VERBINDING

coaching mediation training

met het oog op inspirerende samenwerking

dokters worden er beter van

Kennedylaan 2 3533 KH Utrecht tel 030-2947193 E contact@laurensbaas.nl
www.managementinverbinding.nl

Méér dan een uitvaart...

Omdat ieder persoon bijzonder is



(030) 296 66 66

barbarauitvaart.nl

Egginklaan 51 Utrecht

Nieuwe Vaart 5 Vleuten

SCHILDERSBEDRIJF
JOH VAN DOORN DE BILT B.V.



TEL. 030-2200109 WWW.JOHVANDOORN.NL

Nederlanders en de paus, het blijft een ingewikkeld verhaal

Persoon van het jaar, best geklede man en straks ook nog een glossy. Je moet het maar verzinnen: een glitterblad voor de paus van de eenvoud. Zelf zou hij het niets vinden, denk ik. 'Had het geld dat het kostte om dit te maken maar aan de armen gegeven', zou hij waarschijnlijk zeggen.

- Door Stijn Fens -

De Nederlandse katholieken zijn dol op paus Franciscus. Sterker nog: ze zijn euforisch. Het zat hen de laatste jaren niet mee: overspelige priesters, omstreden parochiefusies en ongelukkige discussies over welke kerstliedjes nou wel en welke niet gezongen kunnen worden. Maar we hebben wel een leuke paus! Ze willen allemaal iets van hem. Duizenden landgenoten reizen elke week naar Rome om Franciscus te ontmoeten, om hem in de ogen te kijken en wie weet door hem te worden omhelsd. Want deze paus onhelst toch iedereen?

Alles wat deze paus doet, heeft in onze ogen iets revolutionairs. Ook al deden zijn voorgangers vaak precies hetzelfde. Een kleinere curie? Benedictus wilde het ook. De hervorming van de Vaticaanse bank? Door de Duitse paus in gang gezet. Niet iedereen wil het horen, maar toch is het zo: Franciscus staat op de schouders van zijn voorganger. Wij willen dat Franciscus opzienbarende uitspraken doet, het

liefst elke dag. 'Paus denkt ruimer over gezinsvorm', kopt een Nederlandse nieuwssite. Het staat er nog maar net op of zijn volgelingen, de nieuwe Franciscanen, hebben het al op hun Facebookpagina gedeeld met hun vrienden. Volgens zijn woordvoerder heeft de paus alleen maar tijdens een ontmoeting met algemeen oversten van religieuze ordes en congregaties, gezegd dat nieuwe samenlevingsvormen de kerk voor de uitdaging plaatst om het evangelie nog beter te verkondigen. Wij laten ons niet van de wijs brengen. Het is weer leuk om bij de kerk van Rome te horen. Wie maalt er nog om stelende butlers of om Vaticaanse doofpotten? Franciscus bewijst dat één man in een paar maanden het geschonden imago van de Kerk ten goede kan keren.

Hij doet mij denken aan de nieuwe filiaalhouder van een supermarkt. De winkel verkoopt nog steeds hetzelfde en toch is alles anders. Er staat verse koffie bij de ingang, alle caissières lachen en producten waar je



vroeger voor moest bukken staan nu op ooghoogte. Waar je vroeger meteen tegenaan liep, lijkt nu uit de winkel verdwenen. Maar het staat er nog wel. Je moet alleen beter zoeken.

Onder dat vriendelijke pantser van de straatpastor, bevindt zich een conservatieve priester met voor ons gemakkelijke opvattingen. We lijken ze niet te willen horen. Nederlanders en de paus, het blijft een ingewikkeld verhaal. De ene paus krijgt de schuld van alles wat niet goed is in de kerk, de andere paus wordt van alles vrijgepleit en in staat geacht de Nederlandse kerk te redden. Voor je het weet, knuffelen we hem nog dood...

De auteur is parochiaan van de St. Ludgerus, journalist en Vaticaan-watcher

Avanti, avanti!

"Avanti, avanti!" "Ga verder, ga vooruit!" Deze woorden drukte paus Franciscus ons als Nederlandse bisschoppen op het hart tijdens het Ad Liminabezoek afgelopen december. "Ga verder, ga vooruit en behoudt de hoop!" De ontmoeting met onze Heilige Vader duurde maar liefst anderhalf uur. Hij had er al een hele ochtend op zitten; zo had hij vóór ons premier Netanyahu van Israël ontvangen alsook een Braziliaanse kardinaal.

Na een bezoek aan een afdeling van de Curie togen wij als bisschoppen over het St. Pietersplein naar de 'Bronzen Poort' die toegang geeft tot het Apostolisch Paleis. Paus Franciscus heeft ervoor gekozen daar niet te wonen, maar hij ontvangt er wel. Over de grote trappen en door enkele zalen kwamen we dan bij de zaal waar wij de opvolger van de apostel Petrus zouden ontmoeten. Paus Franciscus stond ons al gelijk bij de ingang

op te wachten. Het was van meet af aan hartelijk en vertrouwd. Hij nam ons mee naar een kring van stoelen, zonder tafels ertussen. Na een inleidend woord van onze aartsbisschop kardinaal Eijk over de situatie van de Kerk in ons land, reageerde hij spontaan. Hij gaf allereerst aan hoe erkentelijk



Foto: KRO-RKK

hij is voor wat de bisschoppen hebben gedaan en nog steeds doen om de slachtoffers van het seksueel misbruik erkenning, genoegdoening en hulp te geven. Paus Franciscus hield vervolgens geen toespraak, maar wilde met ons een open

gesprek. Ieder kon zijn vragen stellen of met punten komen.

De paus was zichtbaar geraakt door de diepe secularisatie waarin ons land zich bevindt. Steeds minder mensen gaan naar de kerk en de kosten om al onze kerken open te houden worden steeds groter. Dat wij moeten overgaan – hoe pijnlijk ook – tot sluiting van kerken, raakt de paus zeer. Maar, zo gaf hij aan: "Avanti, avanti!" "Ga verder, ga vooruit en behoudt de hoop!" De paus ziet in wat voor een zwaar weer wij ons als Kerk in Nederland bevinden. Uit heel zijn houding en zijn woorden klonk voor ons vooral bemoediging. Hij verwees

naar het Joodse volk dat ook zeer moeilijke periodes heeft gekend, bijvoorbeeld toen in het jaar 70 de tempel en de stad Jeruzalem werden verwoest en het volk van God verstrooid raakte. Maar God blijft zijn volk trouw. Daarom mogen wij er als Kerk ook op vertrouwen en de hoop koesteren dat God met ons is. Onze toekomst is in zijn hand. Hij is de Herder van de Kerk. We gaan door, ook al weten we niet hoe de toekomst zal zijn. Deze zal niet zonder pijn zijn, maar ook niet zonder de vreugde van ons geloof. Dat heeft paus Franciscus ook duidelijk gemaakt door zijn eerste apostolische brief aan alle gelovigen te laten beginnen met: "Evangelii gaudium" - "De vreugde van het Evangelie". Die vreugde alsook de hoop doen ons in vertrouwen verder gaan, met de zegen van onze Heilige Vader paus Franciscus.

+ Hermanus W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht en waarnemend pastoor Sint Ludgerusparochie

.....

Paus Franciscus over geloven: 'De persoonlijke Gods-ervaring gaat altijd langs een weg. God ontmoet je alleen als je onderweg bent, als je in beweging blijft, als je Hem zoekt en je laat zoeken door Hem. Het zijn als het ware twee wegen die naar elkaar toegaan: wij zoeken Hem op de intuïtie van ons hart, en wanneer wij Hem ontmoeten, dan beseffen wij dat Hij ook al naar ons op zoek was. Hij zocht ons zelfs eerder dan wij Hem. De oerervaring van de religie is een weg: 'Ga naar het land dat Ik u zal geven'. God belooft dat aan Abraham. Die belofte en die weg worden een verbond dat door de eeuwen heen sterker wordt. Daarom zei ik dat de Godservaring een weg gaat, een weg van zoeken en mij laten zoeken. Langs steeds andere wegen, wegen van verdriet, van vreugde, van licht, van duisternis.'

.....



Franciscus en Adrianus

Voor RTV Utrecht zat ik met Maarten van Rossem in een programma over onze enige Utrechtse paus Adriaan VI (1522-1523). Adriaan en Franciscus lijken wat op elkaar, vonden we. Niet in jovialiteit en een lachend uiterlijk, maar wel in de visie op de katholieke kerk van hun moment. Ook Adriaan ergerde zich aan de rijkdom en overdaad van de curie en het Vaticaanse bestuursapparaat. Hij wenste sober te leven. Hij was ook van mening dat een reorganisatie van binnenuit nodig was, en dat de onfeilbaarheid van het pausdom en het kerkelijk gezag wat gerelativeerd mocht worden. De starheid van zijn voorgangers had immers de reformatie opgeroepen, uiteindelijk een scheiding in de kerk van het westen die nog immer voortduurt.

Adriaan was, tot de keuze van de Poolse paus Johannes Paulus II, de laatste niet-Italiaan. Met deze Argentijn na een Duitser lijkt gebroken met de hegemonie van de Italianen op de stoel van Petrus, wellicht met die van West-Europa en Noord-Amerika. Jorge Bergoglio koos als pausnaam Franciscus. Franciscus van Assisi is nu een gevierde en populaire heilige, een symbool van betrokkenheid op jan en alleman, van nederige

dienstbaarheid, van barmhartigheid en van naastenliefde. Maar in zijn eigen dagen was hij een luis in de pels van het Romeinse bestuursapparaat en paus Innocentius III.

Dat een jezuïet als pausnaam Franciscus nam, een naam die nog nooit als zodanig gebruikt is, is voor mij een menetekel, een teken aan de wand (Daniël 5). Met de recente verplaatsing van de sleepdragende curiekardinaal Raymond Burke laat paus Franciscus zien dat het hem ook menens is als het andere opvolgers van de apostelen betreft.

Casper Staal, parochiaan St. Ludgerusparochie en voormalig conservator van museum Catharijneconvent.

De kracht van kwetsbaarheid

De sleutel tot het 'succes' van Paus Franciscus is in mijn ogen de zelfgave van deze man. Franciscus begrijpt ten diepste wat één van de meest

fundamentele bouwstenen is van het christelijk geloof: het offer. Het offer van Christus inspireerde duizenden om volgeling van Hem te worden. Maar waarom? Omdat jezelf opofferen uit liefde voor andere mensen ontwapent. Het houdt mensen een spiegel voor. Franciscus ontwapent mensen door in alles wat hij doet, de persoon en het karakter van Jezus te laten zien. Met als hoogste elementen je kwetsbaar en nederig opstellen. Juist je zwaktes durven te laten zien. Dat is niet dom, dat getuigt van een hoge vorm van menselijkheid. Iets waar veel mensen bang voor zijn geworden.

Vele mensen worden geraakt door Franciscus omdat hij met zijn hele houding de harten van mensen doet openstellen voor het goede in henzelf, en op weg daar naartoe, het goede van God. Hij is werkelijk 'plaatsvervanger van Christus'.

Robin de Jong is als stagiair pastoraal werk verbonden aan de St. Ludgerus

Naturel

Iedere generaal weet, vermindering van de afstand tot de soldaat dat brengt goede sfeer en vermeerderd daarmee het resultaat zo leren naast militairen ook bestuurders, leidinggevende heren slechts weinigen hebben het talent het ook te praktiseren.

Bij hem staan de dikke wetboeken op een rij in de kast en de regels daaruit worden ook heus toegepast maar hij belt op als er ergens iets is en vraagt dan, vertel eens wat ging er mis.

Het optreden oogt vrij van elke kramp, geheel naturel paus Franciscus laat je weten: iedereen is in tel Blijft zelf geheel katholiek, respecteert elk zijn leer Straalt uit, ook jij bent een schepsel van de Heer Verkondigt de blijde boodschap oprecht en luid roept naar ons allen: Avanti, vooruit

Lex Janssen is als diaken verbonden aan de St. Ludgerusparochie



Toenadering tot de Orthodoxe kerken

Natuurlijk ben ik, zoals iedereen, heel erg onder de indruk van de persoon en het optreden van paus Franciscus. Hij blijft zichzelf met zijn sobere leefstijl en zijn aandacht en inzet voor de armen en rechtelozen waardoor hij het evangelie centraal stelt. Wat ik als byzantijns priester vooral wil benadrukken is dat paus Franciscus een grote bijdrage kan leveren voor de toenadering tussen de Rooms-katholieke kerk en de Orthodoxe kerken. Niet het Primaatschap van de paus op zich is het grote struikelblok in de toenadering tussen beide grote christelijke tradities, maar wel de manier waarop dit primaatschap wordt opgevat en uitgevoerd. Daarom is de beslissing van paus Benedictus XVI om vanwege zijn ouderdom het pausschap neer te leggen al van grote oecumenische betekenis. Als de paus werkelijk plaatsbekleder van Christus op aarde is, met hemelse macht, - denk aan de sleutels van het Koninkrijk – hoe zou hij dit ambt dan kunnen neerleggen? Benedictus deed dit wel en toonde daarmee dat dit mogelijk is.

De orthodoxe Patriarch Bartholomeüs I van Constantinopel was bij de installatie van paus Franciscus. Ze hebben afgesproken om in 2014 samen Jeruzalem te bezoeken. Orthodoxen zijn getroffen door de nederigheid van de nieuwe paus, van de keuze voor de naam Franciscus en zijn vraag op het pauselijk balkon om voor hem te

bidden. Het is opgefallen dat paus Franciscus zich steeds "Bisschop van Rome" noemt en niet paus, of bisschop van de universele kerk. Hij beleeft duidelijk het begrip conciliariteit, zoals hij omgaat met zijn broeders kardinalen, en zoals hij door de hervorming van de Curie meer gewicht wil geven aan de lokale bisschoppen. Hoopvolle tekens!

Pastor Paul Brenninkmeijer is voorganger in de Byzantijnse vieringen in de St. Antoniuskerk

Mensj

Paus Franciscus maakt op mij een buitengewoon sympathieke en integere indruk. Zo iemand maakt duidelijk waar het bij religie – of het nu jodendom, christendom of islam is – écht om gaat, althans volgens mij zou moeten gaan: het bieden van een moreel baken, een houvast. Zo kan religie een tegenwicht bieden tegen het doorgeslagen materialisme, kapitalisme en individualisme van deze tijd.

Maar ik weet helaas nog helemaal niet hoe Franciscus tegenover joden / jodendom staat, tegenover Israël, tegenover interreligieuze dialoog, etc. Hij zal er vast wel uitspraken over gedaan hebben, maar ik heb nog geen kans gezien om daarnaar op onderzoek uit te gaan. Vooralsnog heb ik er wel vertrouwen in, want deze paus lijkt mij, zoals we dat in het jiddisch zeggen, een 'mensj'.

Ik verwacht van Franciscus ook dat hij het katholicisme weer op een positieve manier zal stimuleren, en ik hoop dat hij in staat zal blijken het episcopaat in Nederland 'bij te sturen'. En vooral hoop ik dat het hem gegeven zal zijn vele jaren dit ambt uit te oefenen: hij is ten slotte niet zo piepjong meer.

Jan Erik Grunveld is lid van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht

Een verademing

Wat paus Franciscus voor mij persoonlijk betekent? Het eerste woord dat bij me opkwam en is blijven hangen: verademing. En als ik me realiseer wat paus Franciscus met me doet, komt er een tweede woord bij: vertrouwen.

Net als iedereen werd ik verrast door zijn eerste woord: "Broeders en zusters, goedenavond". En dan vraagt hij eerst ons gebed en onze zegen, voordat hij ons als paus zegent. Misschien is zijn diepste boodschap wel dat we elkaar zegenen, elkaar tot zegen zijn. Dat we vooral tot zegen zijn voor mensen die dat het hardste nodig hebben. De eerste boeken die door en over hem (als kardinaal Bergoglio) zijn geschreven, heb ik gelezen en herlezen. De verademing werd alleen maar sterker. Hij spreekt gewone mensentaal, geen theologische elitetaal. Hij begon als chemicus, is heel goed thuis in kunst, literatuur en films. Ik zie iemand die de wereld kent en die goudeerlijk is over zichzelf en zijn fouten. Dan snap ik dat hij niemand wil veroordelen: "Wie ben ik om mensen te veroordelen?" Franciscus geeft mij vertrouwen, ook in de toekomst van de Kerk. Hij zal de



kerk weer op de juiste koers krijgen. Over de richting is hij heel duidelijk: "Wat moet gebeuren is dat de kerk de straat op gaat en mensen bij hun naam leert kennen". Hij overschat zichzelf niet: "Ik moet niet doen alsof ik Tarzan ben". En aan dubbellevens heeft hij een hekel: bij politici, bij zakenmensen en bij priesters en bisschoppen. Hij is geduldig, wijs en doortastend tegelijk. Ik vertrouw hem.

Gerard Groener gaat voor in woord- en communievieringen in de St. Josephkerk. In zijn beroepsleven was hij pastoraal supervisor en docent praktische theologie.

Vreugdevolle strijder

In 1968 in Amerika vond een opmerkelijke presidentsverkiezing plaats. De regerende president, Johnson, stelde zich niet beschikbaar voor een campagne die voor hem kansloos was geworden. De omstrede Vietnamoorlog had hem de das omgedaan. In zijn plaats leek Robert Kennedy op weg naar de nominatie, maar Kennedy werd vermoord en uiteindelijk mocht Hubert Humphrey namens de Democraten de strijd aangaan met Richard Nixon. Humphrey, Senator van Minnesota, "the Happy Warrior." Hij predikte "the politics of joy". Wat dat moest voorstellen was me toen niet duidelijk, maar laatst heb ik vaker aan hem gedacht, want de huidige paus praat er ook zo.

Evangelii gaudium* heet de recente apostolische boodschap van paus Franciscus – "de vreugde van het Evangelie". Zijn nadruk op vreugde, zichtbaar niet alleen in deze tekst maar ook in zijn preken, uitstraling en omgang met mensen, is net zo opvallend als de woorden van Humphrey toentertijd. We zijn het niet gewend in onze Kerk, waar tot op de dag van vandaag

de "Blijde Boodschap" nog niet helemaal doorgedrongen lijkt te zijn en christenen te vaak een "begrafenisgezicht" laten zien. Onze interne verdeeldheid en onze – soms lauwe, soms harde – verkondiging aan de wereld zou buitenstaanders kunnen doen denken dat we niet in onze eigen boodschap geloven. Als reactie hierop pleit de paus niet voor een geforceerd geluk maar voor een vernieuwde kennismaking met de God die ons de volheid van het leven wil doen kennen. Gods nieuws voor ons, moeten we niet vergeten, is goed nieuws. "Het Evangelie... nodigt met aandrang uit tot vreugde... Waarom zullen wij ook niet deze stroom van vreugde ingaan?"

Kort geleden zei een medeparochiaan tegen mij dat ze zich haar leven niet kon voorstellen zonder geloof. "Daarom ben ik altijd zo blij", zei ze. "De omstandigheden gaan op en neer, maar mijn geloof toont aan dat het leven om meer gaat." Volgens mij is dit precies de houding die paus Franciscus ons aanraadt. Niet dat we het lijden in onszelf en in onze naasten over het hoofd zien, maar dat we het in

het juiste perspectief zien. Geloof betekent geloven in Hem, geloven dat Hij ons werkelijk liefheeft, dat Hij leeft, dat Hij in staat is op mysterieuze wijze in te grijpen, dat Hij ons niet in de steek laat, dat Hij het goede uit het kwade haalt met zijn macht en oneindige creativiteit.

Misschien is de draad van Humphreys vreugde-politiek nooit door een opvolger opgepikt omdat men beseft heeft dat de politiek, met zijn gerichtheid op de wereldlijke macht, het nodige fundament mist om blijvende vreugde te onderbouwen. Maar in onze geloofstraditie hebben we iets anders in de aanbieding. In elke generatie zijn er mensen opgestaan die diepgaand geluk hebben gekend en dat vervolgens hebben bevorderd in de wereld. Deze mensen noemen we heiligen – een prima naam zolang we weten dat elk van ons dezelfde roeping heeft om voorvechter te worden van de vreugde. *De volledige tekst van Evangelii gaudium vindt up op www.rkddocumenten.nl.

Tim Schilling is voorzitter van de caritasinstelling PCI van de St. Ludgerusparochie



Paus Franciscus over bidden:

'Ik ben van mening dat gebed in zekere zin een ervaring moet zijn van onderwerping, van overgave, waarbij heel ons wezen in aanwezigheid van God treedt. Daar ontstaat ruimte voor gesprek, luisteren en omvorming, verandering.

Kijken naar God, maar vooral voelen dat Hij naar ons kijkt. Soms vindt er geloofservaring plaats, in mijn geval als ik hardop de rozenkrans of de psalmen bid. Of wanneer ik met veel vreugde de eucharistie vier. Die geloofservaring is het sterkst wanneer ik tegenover het tabernakel ga zitten, zonder op de tijd te letten. Soms val ik in slaap terwijl ik naar me laat kijken. Ik voel me alsof ik in handen ben van een ander, of God me bij de hand neemt.'



Iedere uitvaart uniek. Yarden



Yarden Uitvaartzorg Utrecht

Yarden biedt u een passend advies en een persoonlijke uitvaart. Bij u in de regio kunt u vertrouwen op de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers bij Yarden.

Yarden Utrecht
Melding van overlijden: **088 9273 610**
0800 8192

Algemene informatie: **0800 1292**
www.yarden.nl



Yarden Uitvaartzorg werkt volgens het Keurmerk Uitvaartzorg

YARDEN
Iedere uitvaart uniek

st barbara
R.K. BEGRAAFPLAATS

**Begraafplaats
St. Barbara**

Prinsesselaan 2
3583 GZ Utrecht
t 030 251 56 15

www.begraafplaats-sintbarbara.nl

De paus aan de keukentafel

Bij een kopje koffie aan de keukentafel in een van onze parochiekerken komen de verhalen snel los als je vraagt: "Wat vind jij nu eigenlijk van onze nieuwe paus?" Iemand vertelt direct het verhaal over het telefoontje rond de jaarwisseling van de paus naar een nonnenklooster bij Cordoba in Zuid-Spanje waar hij, als er niemand opneemt, het volgende bericht inspreekt: "Waar kunnen nonnen zo druk mee zijn dat ze de telefoon niet kunnen aannemen? Met paus Franciscus. Ik wilde u groeten aan het eind van het jaar. Ik bel misschien later nog terug. God zegene u." Het toont voor haar aan dat deze paus dicht bij de mensen staat en op een heel directe, warme manier hier gestalte aan geeft. De paus benoemt weer de zaken waar het in de kerk werkelijk om gaat: omzien naar de naaste die hulp nodig heeft.

"De goede persoon op de juiste plek en op het goede moment." Want veel mensen in onze Westerse samenleving haken af en deze paus vestigt toch weer de aandacht op het geloof en de kerk en doet dat op een innemende manier. Hij wordt vooral ervaren als iemand die met directe en eenvoudige woorden de mensen aanspreekt en die ook – letterlijk – bereikbaar is. Hij leeft niet in een ivoren toren en zijn sobere leefstijl valt mensen op. Sommigen vergelijken deze paus met Johannes XXIII, die ook de bakens probeerde te verzetten en een inspirator was. En bovendien, zegt de volgende, heeft hij volgens mij aardig de wind eronder en neemt hij besluiten maar, wordt er twijfelend aan toegevoegd, het is wel de vraag hoe dat in de hele kerk zichtbaar zal worden. "Het zal niet direct merkbaar zijn; een kwestie van lange adem".

Hem wordt dan ook een langdurig pontificaat toegewenst. Alles lijkt te gaan om de vraag hoeveel ruimte men krijgt om zijn geloof te vieren binnen de kerk. "Een Afrikaan beleeft dat heel anders dan iemand uit West-Europa." De woorden "regels" en "ruimte" komen in alle gesprekken regelmatig over tafel en dat houdt de gemoederen zeer bezig. De hoop leeft dat deze paus daar meer duidelijkheid over kan geven, een richting kan aangeven hoe daar mee om te gaan. Over één ding is men het roerend eens: deze paus heeft het afgelopen jaar in positieve zin veel losgemaakt bij de mensen en het zou niemand verbazen als hij aanbeldde om even een kopje koffie mee te drinken aan deze keukentafel. Het zou zo maar kunnen.

Nol van Beek

Onverwacht en radicaal

Paus Franciscus vind ik een hele inspirerende man omdat hij het evangelie uitdraagt op een manier die leken ook kunnen begrijpen. Bovendien staat hij dicht bij het volk, waardoor ik me goed met hem kan identificeren. Ik vind het bovendien mooi dat hij de naam 'Franciscus' heeft aangenomen: eenvoud en daadkracht zijn prachtige eigenschappen van deze heilige en onze paus maakt die eigenschappen zeker waar. Bovendien vind ik het goed dat er onder katholieken meer aandacht komt voor schijnbaar simpele dingen die voor lief worden genomen, zoals natuur. Wat deze paus duidelijk kenmerkt, is dat hij het evangelie voordoet. Dit blijkt in onderwijs

ook een belangrijk aspect te zijn waardoor leerlingen sneller begrijpen wat de leraar bedoelt. Hiermee legt



deze paus op een begrijpelijke en eerlijke manier de nadruk op waar de boodschap van Jezus echt over gaat. Een mooi voorbeeld vind ik dat hij niet bang is om 'het evangelie voor de armen' letterlijk bij de armen van

de samenleving te brengen. Omdat mensen zijn boodschap hierdoor begrijpen verzanden ze tenminste niet zo snel in institutionele discussies. Mijn verwachting van paus Franciscus is dat mensen zich door hem gegrepen voelen en daardoor ook door Jezus. Door zijn onverwachte en radicale manier van doen verrast en interesseert hij mensen. Zo wordt men wakker geschud en aan het denken gezet (ja, bij verstokte katholieken is dat ook nodig!) en komt men hopelijk tot de echte boodschap van Jezus.

Annemarie Scheerboom is parochiaan van de St. Ludgerus; ze heeft de paus ontmoet tijdens de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro

Heil



Toen een jaar geleden de kardinalen van de rooms-katholieke kerk in Rome bij elkaar waren om een nieuwe paus te kiezen, was ik in Utrecht bij een bijeenkomst van een groep christenen en joden. De voorzitter van de synagoge was er nog niet op het moment dat de vergadering zou beginnen. Er werd besloten om nog even op hem te wachten. Kort daarna werd aangebeld en stond hij voor de deur. Hij bleef staan, vroeg nog even geduld en toverde intussen uit zijn jaszak een mobiele telefoon tevoorschijn. Hij liet mij het apparaat horen. Daaruit klonk de stem van een reporter uit Rome die de woorden van een kardinaal op het balkon van de Sint Pieter vertaalde: 'Ik breng u een blijde boodschap: wij hebben een paus!' - Mijn gast: "Daarom ben ik nu te

laat...dat moest ik toch eerst horen." Ik heb hem op de drempel geantwoord met een citaat uit het nieuwe testament: "Natuurlijk, voor ons komt het heil uit de joden...". In de afgelopen maanden heeft de nieuwe paus de hoop gevoed dat wij als mensen van de kerk broederlijk en zusterlijk met de mensen van de synagoge zullen optrekken.

Gerrit Jan Westerveld is pastor van de St. Ludgerusparochie

Zegen

Het was wat mij betreft meteen raak toen de net gekozen nieuwe paus op 13 maart van het vorig jaar op het balkon boven het Sint Pietersplein verscheen. Franciscus zou hij heten, maar wie Jorge Mario Bergoglio was, wisten ook de deskundigen in de televisiestudio niet in detail. Hij gold niet meer als kanshebber. Toen klonk dat 'buona sera', waarmee hij werkelijk contact wist te maken met de menigte. Maar bovenal was er dat gebaar. 'Voordat ik als bisschop jullie zegen', zei hij, 'vraag ik jullie de Heer te bidden dat Hij mij zegent.' De paus vraagt om de zegen! En hij stond daar stil en gebogen, een houding van ontvankelijkheid en nederigheid. Het was een ontroerende getuigenis

dat de kerk niets bezit, maar leeft van de genade die God geeft en zij vervolgens mag doorgeven.

We hebben een paus die aarzelt, die bidt om inzicht waar hij werkelijk om verlegen is: Goddank! Hij symboliseert een kerk die weet dat zij de toekomst niet in haar macht heeft, maar deze ontvangt: mijn kerk! Ik heb weinig behoefte de vraag te stellen of deze paus ons al dichter gebracht heeft bij het realiseren van wat ik graag zou willen. Ik realiseer mij meer dan ooit dat we alleen een weg vooruit kunnen vinden door ons lot in elkaars handen te leggen, en zo in die van de levende Christus. Ook maatschappelijk: dat paus Franciscus naar Lampedusa ging en de onverschilligheid aanklaagde voor de talloze Afrikanen die op weg naar een zich afsluitend Europa in de Middellandse Zee verdrongen, was voor mij één van de meest betekenisvolle gebeurtenissen van het vorig jaar.

Erik Borgman is lekenDominicaan, parochiaan van de St. Ludgerus en hoogleraar Theologie in Tilburg.

Roeping

We hebben een nieuwe paus. Hoewel hij nu ongeveer een jaar in functie is, voelt het voor mij nog altijd als 'nieuw', want vernieuwend. We horen een ander geluid, de kerkelijke hiërarchie ademt in zijn persoon ineens een sfeer die we niet meer gewend waren. En, durf ik wel te zeggen: waar we naar hebben verlangd, misschien zelfs zonder het te weten.

De Jezüiet en leerling van Ignatius, kiest voor de naam van Franciscus van Assisi. Een naam als een programma, een teken: solidariteit met de armen, vat ik het maar even heel kort samen. Daarmee doe ik zowel Franciscus van Assisi als de Paus geen recht, maar de denkrichting is

.....

Paus Franciscus over twijfel en Godskennis:

'Wanneer ik mij eenmaal goed verdiept heb in de posities die het bestaan van God ontkennen, dan kom ik weer terug bij het geloof. Als de cirkel rond is, ervaar ik Gods aanwezigheid opnieuw. Er is hoe dan ook een marge van twijfel, omdat het gaat om een existentiële vraag, niet om een wiskundige theorie. Maar wanneer wij over God denken, moeten wij dat doen op een speciale manier, niet volgens de bestaande logica... Wij hebben maar beperkte kennis. Als wij dezelfde kennis hadden als Hij, zouden we goden zijn.'

.....

helder: "Wat de kerk vandaag het meest nodig heeft, is het vermogen om wonden te helen en om de harten van de gelovigen aan te wakkeren, dit tesamen met nabijheid en medevoelen..." (interview in Streven). Hij benoemt hier de roeping van de christengemeenschap, en relateert daarbij alle regels en perikelen van het organiseren van kerk. Een paus die opnieuw de vinger legt op waartoe wij op aarde zijn: om in de wereld God te zoeken, in de ontmoeting met de ander en in je eigen handelen. Het is nogal een opdracht, en toch voelt die voor veel kerkmensen als bevrijding. Eindelijk aandacht voor waar het echt om gaat. "Ik ben een zondaar op wie de Heer zijn blik heeft laten vallen." Een houding zonder pretenties. Hij krijgt en neemt een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders, en is zich bewust van zijn macht. Maar hij lijkt het te aanvaarden door zichzelf zoveel mogelijk instrument te laten zijn. Om het goede door zijn handen te laten gebeuren. En dat scheidt ruimte. Voor kwetsbare mensen (wij allen), en voor de genade. Hij noemt als het belangrijkste element van de Ignat

tiaanse spiritualiteit voor zijn ambt: onderscheiding. "Onderscheiding voltrekt zich altijd in tegenwoordigheid van de Heer, met aandacht voor de tekenen, met een luisterend oor voor wat er omgaat, voor wat mensen voelen, vooral de armen." Hij beschrijft zo hoe zijn geweten functioneert en zijn alledaagse keuzes tot stand komen. Wat is mooier dan een mens die keuzes



maakt vanuit de verbinding met onze Schepper?

Bernadette van Dijk is parochiaan van de St. Ludgerus en pastoraal werker

Gids naar de bron van ons geloof

Zo zou ik onze nieuwe paus willen duiden. De kracht waarmee hij de katholieke kerk wijst in de richting van barmhartigheid, zorg voor de minstbedeelden, naastenliefde is uitgesproken hoopgevend en voor mij persoonlijk heel inspirerend. Immers, Franciscus houdt ons voor dat niet de rituelen en structuren de essentie zijn van ons geloof en onze Kerk, maar dat is leven naar de boodschap van Jezus Christus. Dat doen we dus niet alleen tussen de stenen van onze mooie kerkgebouwen. Dat doen we in de samenleving, met de voedselbank, met de charitas en met daadwerkelijke zorg voor de medemens die dat nodig heeft. Dat vraagt van heel veel katholieken nog wel een herbezinning op hoe zij daarin staan. Ben ik eigenlijk ook buiten de muren van de kerk katholiek? Zie ik mijn medemens wel als kind van God zoals ik zelf dat ben?

In de toekomstvisie voor de Ludgerusparochie die we vorig jaar hebben vastgesteld, richten we ons heel duidelijk in deze richting: gezamenlijk met elkaar vieren en in de wijken dienstbaar zijn aan de samenleving waar mensen dat nog hebben. Zo volgen we onze gids paus Franciscus. Ga mee!

Laurens Baas is vicevoorzitter van het parochiebestuur van de St. Ludgerus

.....

Paus Franciscus over priesters:

'Je kunt nooit de beslissing van iemand anders overnemen. Als een priester, zoals dat gebeurt in fundamentalistische groepen, zich alleen maar dirigistisch opstelt, dan doet hij de eigen zoektocht van mensen naar God te niet. Hij castreert ze. De priester is een leraar die onderricht geeft, de geopenbaarde waarheid voorhoudt en mensen op hun weg begeleidt. Een leermeester die zich aanmatigt beslissingen te nemen voor zijn leerlingen is geen goede priester. Hij is een prima dictator, want hij vernietigt het religieuze element in de andere mens.'

.....

Schiller Theater

Place Royale

Foto: Daphe Schinkel

biedt sfeer en ambiance

Het Schiller Theater Place Royale is een bijzonder sfeer-
rijk monumentaal theater met zo'n 134 stoelen. Het theater, in het
hartje van Utrecht, heeft een uitstekende akoestiek. Wij hebben
het komende seizoen bijzondere voorstellingen gepland, poëzie,
musical, klassieke concerten, cabaret, kleinkunstvoorstellingen,
Utrechts Cabaret Festival, voordrachten, lezingen, congressen,
Utrechts Kleinkunst Festival, kindervoorstellingen, Argentijnse
tangoconcerten, salons en toneel.

Minrebroederstraat 11 3512 GS Utrecht Tel: 030-2319380
reserveringen: www.schillertheater.nl

Sponsor: Schinkel Benelux Stefon b.v.



Weekendvieringen

Ludgerusparochie t/m zondag 30 maart 2014 ¹⁾

	Antoniuskerk zo. 10 uur Byz 10.30 uur	Dominicus kerk zo. 10 uur	Jacobuskerk za. 18.30 uur zo. 10.30 uur	Josephkerk 9.30 uur	Nic. Mon. kerk 10.00 uur	Rafaëlkerk 19.00 uur 11.00 uur
Za. 22 feb.			Woord/Comm.			11.00 uur
Zo. 23 feb.	Euch. viering	Euch. viering	Woord/Comm.	Euch. viering	Woord/Comm.	Euch.viering
Zo. 1 mrt.			Woord/Comm.			Euch.viering
Zo. 2 mrt.	Fam.viering	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Carnavalsmis	Euch. viering	Euch.viering
Za. 8 mrt.			Euch. viering			Euch.viering
Zo. 9 mrt.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch. viering	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch.viering
Za. 15 mrt.			Woord/Comm.			Euch.viering
Zo. 16 mrt.	Byz. Viering	Woord/Comm.	viering in de Josephkerk	Euch. viering (clusterviering)	viering in Josephkerk	Euch.viering
Za. 22 mrt.			Woord/Comm.			Euch.viering
Zo. 23 mrt.	Euch. viering	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch. viering	Euch. viering	Euch.viering
Za. 29 mrt.			Euch. viering			Woord/Comm.
Zo. 30 mrt.	Woord/Comm.	Euch. viering	Euch. viering	Euch. viering	Woord/Comm.	Woord/Comm.

Overige vieringen Ludgerusparochie ¹⁾

	Antoniuskerk	Dominicus kerk	Jacobuskerk	Josephkerk	Nic. Mon. kerk	Rafaëlkerk
Aswoensdag 5 mrt. ochtend			.		10.00 uur Woord/Comm.	
Aswoensdag 5 mrt. avond	viering in Dominicuskerk	19.00 uur Woord/Comm.	19.00 uur Euch. viering	viering in Jacobuskerk	viering in Jacobuskerk	19.00 uur Euch.viering
Eucharistie						elke do. 9.30 uur
Vespers Morgengebed	elke woe. 19 uur	woe. 12 mrt. t/m 16 apr. oec.			woe. 12 mrt. 9.45 uur	
1e Vrijdag		10.00 uur	10.30 uur	10.00 uur		

1) NB update 27-1-2013; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; raadpleeg www.sintludgerus.nl, de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19 voor actuele informatie.

St. Antoniuskerk



Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht
Telefoon: 030 – 293 08 79
Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com

Familieviering

Op zondag 2 maart is om 10 uur de Familieviering in de Antoniuskerk. Ook dit keer weer een verhaal (over een bijzondere vrouw, Rebekka, en haar twee zonen; Isaak en Esau). Er is de bidboom, de klankschaal, we zingen, bidden en na de viering is er limonade, koffie en thee. Wil je op de hoogte blijven van alle kindervieringen- en activiteiten vanuit de Antoniuskerk? Kijk dan op Facebook (Familieviering Antonius) of stuur een mail naar familievieringantonius@gmail.com. Tot 2 maart!

Krukken en kussens gezocht



In de kerstvakantie is de kleine kamer op de eerste verdieping van de pastorie omgetoverd tot een gezellige kamer voor de kinderen. De kindernevendienst gaat er haar activiteiten houden en we zijn nog

veel meer van plan. Voor het oppimpen van de kamer zoeken we nog krukken, kussens en een klein bankje. Ook zoeken we 'rooms kleingoed' als wijwaterbakjes, Maria schilderijtjes, kruizen, rozenkransen etc. Heeft u nog iets liggen, dan ontvangen wij het graag. U kunt het afgeven in de pastorie. We kunnen het ook op komen halen, bel of mail dan naar 06.51145999, aneke.eijpe@kro.nl

Leerhuisavond in de Antonius

Op 26 maart is er in de koffiezaal van de Antoniuskerk de laatste avond van het leerhuis georganiseerd door het Utrechts Beraad Kerk en Israël. Inleider is mevrouw Tirzah Middleton, lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht.. Aanvang: 20 uur. De toegang is gratis: voor koffie en thee wordt 2 euro gevraagd. Meer informatie: Gerrit Jan Westerveld, tel. 030-2963078

Huispaaskaars

Net als andere jaren kunt u ook nu een huispaaskaars bestellen die in de Paasnacht wordt gewijd. Een kaars van 30 cm kost 20 euro en een kaars van 50 cm kost 42 euro. U kunt de kaars bestellen tot

zondag 16 maart door een enveloppe af te leveren aan de pastorie van de Antoniuskerk met het geld en uw naam. U kunt de kaars afhalen na de Paaswake of op Eerste Paasdag in de Antoniuskerk.



Ziekenbezoek

Kent u iemand die ziek is en een bezoekje vanuit de parochie wil? Meld u dit tussen 9.00 en 12.00 uur aan de pastorie (Kanaalstraat 200), of bel 030-2930879.

Voedselbank

Door de crisis krijgt de voedselbank steeds meer vraag én wordt er minder gegeven door de winkels. Kunnen wij daarin actiever bijspringen? Vergeet niet de kist achter in de kerk; iedere week kunnen er houdbare producten (met uitzondering van alcohol) ontvangen worden. Wij zorgen dat het bij De Wijkplaats komt.

Agenda

- Voor Eucharistievieringen, Woord- en Communievieringen, Vespers en Byzantijnse vieringen: zie rooster Ludgerusparochie op pag. 15
- Op 9, 23, 30 maart en 6 april is er Kindernevendienst – Vastenproject
- De Antonius – en Dominicusgemeenschap organiseren op Aswoensdag, 5 maart, een viering met vooraf een vastenmaaltijd. Zie Ludgerus Actueel voor meer informatie
- Noteer alvast:
 - * Donderdag 1 mei: 10.30 uur Ouderenviering met aansluitend een koffietafel.
 - * Donderdag 2 oktober: 60+ reis. Informatie hierover volgt later.
 - * Vrijdag 14 november: gezellige avond voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

Collecte-opbrengsten december-januari

- Gewone collecte: 1435,05 euro
- Herdertjesviering: 369,45 euro
- Kaarsengeld: 302,50 euro
- 2e collecte Advent-Solidaridad: 331,35 euro
- Stiltecentrum, Kerstengel, Driekoningen: 67.10 euro

St. Dominicuskerk



Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma-vr : 9-12 uur
Mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl

Maatschappelijke stage in de kerk

Enkele jaren geleden hebben wij de Dominicuskerk opgegeven bij het meldpunt voor maatschappelijke stages. Het is een



groot succes gebleken. Ieder jaar komen er zo'n tien jongeren van verschillende middelbare scholen. Ze verzorgen de koffie/thee bij de vieringen, helpen bij de kinderwoorddiensten, speciale gezinsvieringen en de voorbereiding op de Eerste Communie, maken de lunch op de senioredagen, delen programmaboekjes uit bij concerten, sjouwen met tafels en stoelen, versieren zalen, maken Palmpaasstocken met kleine kinderen. Ook dit jaar hebben enkele stagiaires samen met Ank Rinzema (lid van de pastoraatsgroep en stagebegeleidster) het thema van de gezinskerstviering bedacht en vorm gegeven. Alle 650 grote en kleine mensen waren onder de indruk van het verhaal en het lied van een van de stagiaires. Niet alleen wij zijn blij met deze jonge vrijwilligers, zelf zijn ze ook enthousiast. Ze vinden het geweldig om iets te doen waar behoefte aan is en wat gewaardeerd wordt. Dat blijkt overduidelijk uit hun stageverslagen. Het is ontzettend jammer dat de overheid de maatschappelijke stage weer heeft afgeschaft, maar wij denken dat veel scholen er wel mee door zullen gaan omdat hun leerlingen er veel van leren. En bij ons blijven ze meer dan welkom!

Stille Omgang

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de locatie Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie voor de 15de keer een pelgrimswandeling via het landelijk gebied tussen Utrecht en Amsterdam naar Amsterdam. We verzamelen vanaf 08.00 uur en vertrekken 8.30 uur vanaf de St. Dominicuskerk aan de Händelstraat in Oog in Al. De exacte route van dit jaar is nog niet bekend, maar het is mogelijk onderweg

aan te sluiten. We verwachten rond 21.30 uur bij de Krijtbergkerk in Amsterdam aan te komen. We hebben er dan ongeveer 45 kilometer op zitten. De deelnamekosten zijn € 45,- per persoon. Dat is inclusief avondmaaltijd en busvervoer terug naar Utrecht. Het maximum aantal deelnemers is 35. Opgave, eventueel met vermelding van de opmerking dat men onderweg wil aansluiten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 maart bij Will Kuijpers/Frans Middelham, tel: 030 – 2934683 of via email: stille.omgang@dominicuskerkutrecht.nl.

Aswoensdag 5 maart

De Antonius – en Dominicusgemeenschap organiseren op Aswoensdag een viering met vooraf een vastenmaaltijd. Zie Ludgerus Actueel voor meer informatie.

De Nieuwe Dominicus

Onze huizen storten niet zomaar in. Ze hebben een stevig fundament. Maar hoe zit dat met onze samenleving, onze wijken, en met onszelf? Wat houdt ons bij elkaar? Waardoor worden wij gedragen? Dat is niet zo gemakkelijk te benoemen. En misschien is dat wel veelzeggend: dat we wat ons draagt, alleen maar indirect in beeld kunnen krijgen. Kom luisteren naar lezingen en verhalen, laat je optillen door muziek, raken door kunst en ontmoet nieuwe mensen.

Zondag 23 februari, 20.00-22.00 uur:

Cultuurcafé Oog in Al

Everard Meijster, de dwarsligger.

Zeventiende-eeuws Nederland was redelijk tolerant, maar de katholieke jonker Everard Meijster overschreed de bestuurlijke en religieuze grenzen regelmatig. Vanaf zijn landgoed Oog in Al hield hij de uitbreidingsplannen van de Utrechtse burgemeester nauwlettend in de gaten. Prof.dr. Els Stronks (UU) gaat in op zijn eigenzinnige dichtwerk.

Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1A

Kosten: € 7,- (incl. consumptie) Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Dinsdag 4 maart, 20.00-22.00 uur: Dominicusleesgroep

De Dominicusleesgroep leest *Leven met Dominicus*, geschreven door Arjan Broers. Hierin staan zeven

kenmerken van de dominicaanse levenshouding centraal.

Vervolgdata: 1 april en 6 mei

Locatie: dagkapel, Palestrinastraat 1

Kosten: aanschaf boek

Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Donderdag 13 maart, 20.00-21.30 uur: Begeleide meditatie

Stilte / waar je God kunt horen / open hart en open oren / stilte om te zijn. Ieder die enige ervaring heeft met meditatie is welkom.

Vervolgdata: 10 april, 8 mei en 12 juni

Locatie: dagkapel Dominicus, Palestrinastraat 1

Kosten: €12,50 per avond

Aanmelden: info@seintjebos.nl

Zondag 16 maart, 15.00-16.00 uur: Kindervoorstelling De Gouden Gans

Het Illidium Saxophone Quartet vertolkt het sprookje De Gouden Gans. Er komt muziek in voor van Bernstein, Moussorgsky, Grieg, Farkas en Ifuralde. Vertelster is Els van der Weij. Een sprankelende voorstelling voor het hele gezin! Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Kaartjes in de kerk: €5,-

Zondag 23 maart, 14.00-17.00 uur: Cultuurcafé en wandeling Oog in Al

De architectuur van Oog in Al

Architectuurhistoricus Bettina van Santen vertelt over de bouwgeschiedenis van Oog in Al. Aansluitend een wandeling-met-toelichting langs bijzondere huizen met, hopelijk, een kijkje achter de gevels.

Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1A

Kosten: € 7,- (incl. consumptie)

Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Donderdag 27 maart, 14.30-16.30 uur: Seizoenslezing 'Muziek die draagt'

Op Witte Donderdag wordt voor de vierde keer The Passion opgevoerd, met bekende artiesten in de hoofdrollen. Hoe wordt dit mega-evenement georganiseerd? Waarom is het zo'n succes? Reinder van Dijk, projectleider van omroep RKK, gunt ons een blik achter de schermen. Na afloop borrel.

Locatie: dagkapel Dominicus, Palestrinastraat 1

Kosten: €7,- (incl. consumptie)

Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Voor actuele informatie zie

www.denieuwedominicus.nl.

Voor twitteraars: @nieuwedominicus

St. Josephkerk

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht
Telefoon: 030 – 271 93 93 ma, di, vr : 14-16 uur
Mail: draaiwegkerk@planet.nl

Terugblik: Kerst

De Herdertjesviering werd druk bezocht in de Joseph. Aandacht daarvoor ook in de middaguitzending van het Radio 1 Journaal. Radio 1 was nieuwsgierig naar de twee Jezuskindjes. De familie van het 'tweede kindje' nam de communicatiefout sportief op. Er was nog aan een St. Janneke gedacht, maar die kwam in het verhaal niet voor. Tijdens de Nachtmis was er een volle kerk. De viering om 21.00 uur is blijkbaar een prettige tijd. De collecte werd zeer goed bedeed.

Doopviering

12 januari -met de Doop van Jezus in de Jordaan- was

er een doopviering in de Joseph: Sterre (14), Rosa (10) en Anne van der Hulst (10) werden gedoopt door priester-assistent Oscar Swijnenberg. Het zijn kinderen uit een muzikale familie. De kinderen zingen in de Kathedrale Koorschool in de binnenstad. Pastor Swijnenberg had veel aandacht aan de viering besteed. Tijdens de viering zong het Octet Chouette (waar hun moeder in meezingt); het Notre Père van Duruflé, en Thou knowest Lord van Purcell. Het was een feest voor de dopelingen, de doopouders én de geloofsgemeenschap.

Ons eigen koor zong óók: Kind wij dragen je op handen



Tekening Sterre

Kind wij dragen je op handen,
Naar het water van de bron
Want je leven mag niet stranden,
Niet vergaan in het waarom?
Door het water vroeg of later,
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er
dat je kind van 't licht mag zijn.

Vooruitblik: Carnavalsviering op 2 maart a.s.
Carnaval in de Joseph is altijd weer héél bijzonder.

Lang is pater Heesterbeek
voorgegaan in deze viering.
Dit jaar is Mgr Woorts de
voorganger. Als je de
viering voor de eerste
keer meemaakt, schrik je
misschien een beetje, met
al die mutsen en veren. Het
is een totaal andere viering
dan normaal. En de kerk is
weer eens afgeladen vol.



St. Rafaëlkerk

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Telefoon: 030 – 261 12 52 ma-vr : 10-12 uur
Mail: secretariaat@sint-rafael.nl
Website: www.sint-rafael.nl



Kerktelevisie

De locatieraad van de Sint Rafaël geloofsgemeenschap is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn van kerktelevisie. Zeker voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen gaan zou dit een oplossing kunnen zijn om de binding met de kerk te kunnen behouden. Kerktelevisie is een vervolg op kerkradio en kerktelefoon. Hoe werkt kerktelevisie en wat heb je hiervoor nodig? Het belangrijkste is dat de kijker een internet aansluiting heeft. Zonder deze aansluiting is het helaas niet mogelijk om van kerktelevisie gebruik te maken. De kijker kan de uitzending volgen op een PC of Laptop of op een gewone televisie, maar voor dat laatste is wel een apparaatje nodig. De uitzendingen

kunnen direct worden bekeken als de mis bezig is, maar ook later, zoals bij uitzending gemist. In de praktijk blijkt dat al veel kerken videovoorzieningen in de kerk hebben aangebracht. Geïnteresseerden met een PC of laptop kunnen nu al diverse uitzendingen bekijken. Surf hiervoor naar bv. <http://kerkdienstgemist.nl>. Als voorbeeld: de R.K. Heilig Hart Parochie kunt u vinden op <http://kerkdienstgemist.nl/assets/277#.Ut7xhtLb-Hs>. (Ja, inclusief de vreemde tekens) Mocht bovenstaande u aanspreken en zou u er gebruik van willen maken, geef dat dan door aan de locatieraad. U kunt dat doen via een briefje in de "alles wat u maar kwijt wilt bus" achterin de hal van de kerk met uw gegevens en eventuele vragen. U kunt natuurlijk ook bellen met het secretariaat van onze locatie (2611252, op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur) en vragen of u kunt worden teruggebeld. Een derde mogelijkheid is een email naar secretariaat@sint-rafael.nl

Donderdagviering

Met ingang van half januari is de aanvangstijd van de eucharistieviering op donderdagmorgen veranderd. De viering begint nu om 9.30 uur. Het was voor pastor Loozekoot soms erg moeilijk om Overvecht binnen te komen vanwege het verkeer rond negen uur. En onze geloofsgemeenschap is erg blij met zijn inbreng en kan hem op deze manier iets ter wille zijn.

Schoonmaak

We gaan een oude traditie nieuw leven inblazen, en



wel het schoonmaken van de kerk. Dat is de laatste jaren "zo maar tussendoor" gebeurd. Vroeger kwamen enkele mensen vóór een grote feestdag samen om dat te doen. En dat gaan we her-invoeren. Ieder die mee wil helpen wordt uitgenodigd om dat te komen doen op donderdag 27 maart, vanaf negen uur. Voor koffie en een broodje tussen de middag wordt gezorgd.

Chillavonden voor jongeren

De chillavond is een maandelijkse avond voor jongeren waarbij ontmoeting en geloof centraal staan. Op de avond zelf is het de bedoeling dat er een mix ontstaat tussen geloof en ontspanning. Het programma is elke avond anders, maar als basis wordt de gezamenlijke viering (in de Rafaelkerk om 19:00) aangehouden met daarna diverse activiteiten. De avond eindigt officieel om 23:00. De eerstvolgende datum is: zaterdag 15 maart 2014. Verder elke 3e zaterdag van de maand. Informatie bij: Ignace Scheerboom, iamscheerboom@hotmail.com

Kerstgroep

De kerstgroep is dit jaar langer blijven staan dan vorige

jaren. In overleg met pastor Kozienski van de Poolse gelovigen die iedere zondag in de Rafaëlkerk komen, is besloten de groep te laten staan tot Maria Lichtmis, het feest waarmee de kerstperiode wordt afgesloten.

Ziekenzalving

In de Rafaëlkerk wordt op zondag 9 maart een ziekenzalving gehouden tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur. In vergelijking met vroeger heeft dit sacrament een bredere betekenis gekregen. Nu is dit sacrament een teken van Gods zorg, een gebaar van bemoediging. De Heer laat ons niet los, zeker niet als wij in de loop der jaren gezondheid, kracht en geborgenheid kwijtraken. Hij blijft met ons meegaan en begeleidt ons op de soms moeilijke weg. Graag nodigen wij u uit om dit sacrament van de ziekenzalving met ons te vieren. Uw familie en vrienden zijn ook van harte welkom. Wie de zalving wenst te ontvangen kan dat kenbaar maken door zich aan te melden bij het secretariaat van de Rafaëlkerk, telefoon 2611252, op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt ook mailen naar: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com

St. Nicolaas-Monicakerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Telefoon: 030 – 244 13 19 ma-vr : 9-12 uur
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl

Kerst en Oudjaar



Op 24 december vond om 21.00 uur weer de nachtmis in ons kerkcentrum plaats. De kerk was versierd met prachtige kerststukken, op de adventskrans brandden de vier kaarsen en de kerststal zag er weer heel mooi uit. Er waren veel parochianen naar de mis gekomen en met elkaar hebben we een goede dienst gevierd. Het koor, bestaande uit koorleden van de Nicolaas-Monica en de Oranjekapel, zong mooie kerstliederen en het blokfluit-ensemble speelde een prachtig muzikaal intermezzo. Na de dienst hebben we met elkaar koffiedronken en kerstbrood gegeten. Zoals elk jaar hebben we na de Oudejaarsviering ook een gezellig samenzijn gehad voor die mensen die de overgang van Oud naar Nieuw graag samen wilden vieren. Met koffie, oliebolletjes en appelvellen, een mooi verhaal, een spelletje pimpampet en een drankje en een hapje kwamen we de avond goed door. Tegen twaalf uur was het tijd voor champagne

en klokslag twaalf uur hebben we met elkaar geproost en ieder zalig Nieuwjaar gewenst.

Driekoningenviering

Al in de advent zijn de meeste huizen volop in kerstfeer en veel mensen ruimen op 3e kerstdag en anders wel op 2 januari hun kerstversiering weer op. Eigenlijk is dat gek, want de kersttijd duurt tot minstens Driekoningen op 6 januari. Een feest dat in Nederland een beetje vergeten wordt; jammer want het is een mooi feest. Wij vinden Driekoningen de moeite waard om te vieren en dat hebben dat dan ook uitbundig gedaan op zaterdag 4 januari. Het vrouwenkoor Monica onder leiding van Marietrees Broeren had een paar mooie liederen ingestudeerd zoals 'We Three Kings' en 'Entre le boeuf et l'âne gris'. Penny had ons een Zuid-Amerikaans Driekoningenlied gegeven: Ya vienen los Reyes Magos (ze komen, de wijze koningen). Op de uitspraak hadden we misschien iets

meer kunnen oefenen, maar het klonk erg vrolijk. De Medische Missiezusters hadden verschillende verhalen en gedichten uitgezocht. Verhalen die een nieuw licht lieten schijnen op dit feest. En dat is misschien ook wel de kern van Driekoningen: door het licht, de ster te volgen, zien we schijnbaar onbeduidende dingen – zoals een pas geboren kind – in een ander licht. Langs een andere weg, als een ander mens keren we terug naar huis. Zelf konden we ook een licht, een kaarsje aansteken bij de stal die midden voor in de kerkruimte in het spotlicht stond. Het koor zong uitbundig 'Light the light'. Natuurlijk ontbrak de taart met de boon niet. Kitty werd tot koning gekroond nadat zij de boon in haar stuk taart vond. Het gedicht 'drie arme koningen' van Wilmink gaf een vrolijke noot aan deze kroning.



St. Jacobuskerk

Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur
Mail: mail@rkzuilen.nl



De psalmen van Zuilen

Vier avonden lezen, zingen, bekijken en bespreken we een aantal psalmen. Ze zijn uitgezocht door enkele mensen uit de gemeenschap. Zouden het ook onze liederen kunnen zijn? Wat zijn onze woorden, welke zijn dierbaar? Iedereen is welkom, ook mensen van buiten Zuilen! De avonden worden begeleid door zuster Marie-Andrée Versteeg o.s.a., Gerrit Jan Westerveld en Bernadette van Dijk. Berny Oude Kempers verzorgt de muzikale begeleiding. Twee avonden zijn al geweest, maar misschien kunt u nog aansluiten op 19 of 26 februari. Van 20.00 tot 21.30 uur, in de Ludgerzaal van de Jacobuskerk. Ingang Adriaan Mulderstraat 73. Graag opgeven bij het secretariaat van de Jacobus, mail@rkzuilen.nl of 030 2442201



Vastenvrijdagen

De vrijdag in de 40-dagentijd blijft een bijzondere dag, zelfs al hebben we ons losgemaakt van verplichtingen en verboden over vlees en vis. We willen de vrijdag een dag van bezinning, inspiratie en solidariteit laten zijn. Soberheid in materiële zaken kan daarbij helpen, maar ook elkaar helpen om stilte te houden en tijd voor gebed te nemen. Vrijdag 7, 14, 21, en 28 maart en 4 en 11 april houden we om 18.00 uur een meditatief moment in de kapel van de Jacobuskerk. Dit wordt voorbereid door vrijwilligers. Daarna eten we samen soep en brood, en doneren het geld dat we met onze eigen maaltijd uitsparen aan het project voor de Veertigdagentijd. Zie daarvoor Agendaberichten Algemeen. Voor het voorbereiden van de gebeden, de broodmaaltijd en het koken van soep bent u van harte welkom! Meldt u bij Bernadette van Dijk, bernadette.rkzuilen@gmail.com. Voor de maaltijd graag opgeven bij het secretariaat van de Jacobus, mail@rkzuilen.nl of 030 2442201.

Agenda berichten



Vastenaktie Ludgerusparochie

Na de gemeenschappelijke actie voor de school in Barranquilla (Colombia) draagt het groot pastoraal overleg van de Ludgerusparochie voor de vastentijd een nieuw project voor dat de steun verdient van allen. Onze hulp wordt in de tijd voor Pasen gevraagd voor de kerk in Irak.

Sinds het begin van de 20e eeuw werken Dominicanen in Bagdad. Naast het directe pastoraat in vaak zeer moeilijke omstandigheden met

armoede en geweld, spannen Dominicanen zich in voor onderwijs en vorming van mensen. De leden van de orde hebben zich na de Golf-oorlogen onderscheiden door hun inspanning voor vreedzame verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in hun land. De orde verzorgt de uitgave van een tijdschrift en een internetsite die het gesprek tussen moslims en andere godsdienstige groepen (o.a. christenen) stimuleren. Leden van de orde zijn op diverse plaatsen betrokken bij de ontmoeting van mensen uit verschillende groepen in de Irakese samenleving.

Een van de leiders pater Yousif Thomas Mirkis is in de afgelopen jaren in nauw contact gekomen met enkele mensen uit de Utrechtse Ludgerusparochie, aan wie hij soms ook iets van zijn zorgen toevertrouwt. Sinds kort is de vertaling van de bijbel in het Koerdisch, ook de taal van de christenen in Noord-Irak, gereed. De middelen om de Heilige Schrift uit te geven en voor de gelovigen bereikbaar te maken, ontbreken voor een deel. Rond de laatste jaarwisseling liet Pater Mirkis – die onlangs door paus Franciscus is benoemd tot aartsbisschop van Kirkuk - weten dat er nog een bedrag van 7000 euro nodig is om tot drukken over te gaan. In de komende uitgaves



Pater Yousif Thomas Mirkis

van Ludgerus Actueel zal meer informatie volgen. Kunnen wij er in de vastentijd samen voor zorgen dat de droom van pater Mirkis werkelijkheid wordt en de gelovigen van Noord-Irak de bijbel in hun eigen taal kunnen gaan lezen?

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer: NL66 RABO017 993118 ten name van R.K. Parochie Sint Ludgerus.

Vespers in de vasten

In de Dominicuskerk zijn er van 12 maart tot en met 9 april oecumenische vastenvespers in de dagkapel en op 16 april afsluitend een oecumenische boeteviering. In de Antoniuskerk zijn er de gebruikelijk vespers om 19 uur elke woensdagavond.

Stille Omgang, zaterdag 22 maart

Ieder jaar trekken duizenden mensen vanuit het hele land naar 'Mirakelstad' Amsterdam om daar het eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven, te midden van de grote stad Amsterdam. De deelnemers lopen mee in gebed door de binnenstad en laten zo zien hoezeer God bij ons mensen betrokken is. Het blijkt voor de deelnemers een indrukwekkende en bijzondere ervaring te zijn om 's nachts met een grote groep mensen in stilte en in gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is. Informatie: www.stille-omgang.nl of www.facebook.com/StilleOmgang

Voor de jongeren is er een eigen programmamet het thema 'Open Up'. Ook dit jaar worden er in Amsterdam honderden jongeren uit het hele land verwacht. Aanmelding jongerenprogramma: aanmelding@stille-omgang.nl;

Informatie: www.stille-omgang.nl/jongeren

Vanuit de Ludgerusparochie loopt ook een groep naar Amsterdam. Zie daarvoor de pagina van de Dominicuskerk.

Eerste H. Communie

De groep communicanten van de St.Ludgerusparochie is inmiddels van start gegaan: elf kinderen bereiden zich voor op hun eerste communie die zij zullen ontvangen in de viering van 25 mei 2014 in de Dominicuskerk.

H. Vormsel

Enkele weken geleden zijn in alle geloofsgemeenschappen de kinderen uit groep 8 benaderd om hen en hun ouders te attenderen op de mogelijkheid het vormsel te ontvangen. Bij het ter perse gaan van deze editie waren er al enkele aanmeldingen binnen. De eerste ouderavond is gepland op donderdag 27 februari 2014 om 20.00 uur in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4. De vormselviering zal plaatsvinden op zondag 15 juni 2014 (locatie wordt nader vastgesteld). De vormheer is Mgr. Hoogenboom. Informatie over de voorbereiding : Agnes Scheerboom tel. 030 - 229 05 75 of 06 - 4582 4111 e-mail: ascheerboom@hotmail.com Aanmelding: centraal secretariaat secretariaat@sintludgerus.nl of tel. 030 244 13 19.

Wat is de kerk u waard? – Kerkbalans



Dat is de centrale vraag in de Actie Kerkbalans 2014. In alle locaties zijn vele vrijwilligers druk in de

weer (geweest) om enveloppen klaar te maken voor de parochianen met de vraag om een bijdrage voor de lokale gemeenschap waar zij wonen. In de Rafael ontvangt u de envelop tezamen met dit magazine. In de begeleidende brief kunt u weer lezen waarom wij een beroep op u doen en hoe uw bijdrage wordt besteed.

Op de website vindt u meer informatie over de aantrekbaarheid van giften voor de belastingen. Per 1 januari 2014 zijn de regels voor het doen van periodieke giften veranderd.

Zie <http://www.sintludgerus.nl/wat-is-de-kerk-u-waard/>
Voor giften aftrek : <http://www.sintludgerus.nl/wp-content/uploads/2014/01/Kerkbijdragen-giften-belastingaftrek-2014.pdf>

Geloven NU

Ook dit jaar weer is er onder leiding van Tim Schilling

de mogelijkheid aan de hand van bijbelteksten samen te werken aan geloofsverdieping.

Eén keer per maand bent u op woensdagavond om 20.00 uur welkom in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni.



Orgelcursus voor onze organisten

De Ludgerusparochie organiseert voor haar (amateur) organisten in februari een orgelcursus. Gedurende 3 bijeenkomsten in de Dominicuskerk, Rafaelkerk en Josephkerk zullen onder de deskundige leiding van Wouter van Belle, hoofdorganist van de kathedrale kerk in Utrecht, concertorganist en componist van orgel- en koormuziek, allerlei aspecten van de orgelbegeleiding in vieringen aan bod komen. Op 28 februari 2014 wordt de laatste cursusbijeenkomst gehouden. Nadere informatie bij het parochiesecretariaat.

Adventsactie voor Barranquilla

Rond de kersttijd ontvingen wij van Maria Poulisse (die vóór de kerst onze parochie bezocht) een lange brief om iedereen het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Zij doet

uitgebreid verslag van het wel en wee in haar school Ce Camilo in Barranquilla (Colombia). Mede met uw steun – waarvoor Maria Poulisse heel dankbaar is – hoopt men in Barranquilla het werk voort te kunnen zetten. Door onze gemeenschappen werd ruim 1.300,- euro opgehaald. Op YouTube kunt u een aardig filmpje over de school in Barranquilla bekijken met de volgende link: www.youtube.com/watch?v=3oUXHxeP7C4.

Giften voor Barranquilla kunt ook nog rechtstreeks overmaken naar NL34RABO0142373133 ten name van Missiecentrale Camillianen onder vermelding van "kindercentrum Barranquilla".



Iemand
verliezen
is al erg
genoeg



UITVAARTVERZORGING H. AGTERBERG

Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht. 030 - 251 09 82.
www.agterberg.nl